

WERELD-PANORAMA

DE STRIJD IN 'T VORSTENDOM ALBANIË



De Mbret met zijn gemalin en dochtertje inspecteert de troepen. Rechts van den Vorst wijlen luit.-kol. Thomson.



De Engelsche Gezant en dochter in den begrafenisstoet van luit.-kol. Thomson.



'n Slachtoffer van den krijg.



De gevangengenomen majoor H. J. Verhulst.



De gevangengenomen kapitein H. G. A. Reimers.

Het is werkelijk geen makkelijke taak om in een weekblad als Panorama een overzicht te geven van of een meening te verkondigen omtrent de gebeurtenissen die zich in Albanië afspelen.

De feiten volgen elkaar in zoo snelle en onverwachte volgorde, dat men zich wel bepalen moet tot het vastleggen in beeld en woord van het allerbelangrijkste. En in beeld wel het meest. Want na hetgeen de dagbladen elken dag in lange kolommen bespreken en weerspreken interesseert het onzen lezers ongetwijfeld om de feiten te zien. Gelukkig dat de fotografie niet jokken kan.

Daarom ook verlaten wij maar liever niet het veilige terrein der lichtbeeldkunst om af te wijken naar het zoo glibberige pad der „oorlogsteekening van speciale correspondenten". In 't zoo fantastisch spel der Albanese dingen kan men met de fantasie niet voorzichtig genoeg zijn, als



EEN RUSTIG OOGENBLIKJE. Kapitein Fabius en de Albanese kapitein Gumpenberg. Twee zeer op den voorgrond tredende officieren van het Albanese leger.

hebben hiermede rekening gehouden.

* *

Van morgen, juist toen wij op het punt stonden dit bijschrift te schrijven, ging er een afdeeling soldaten voorbij, kranige kerels van de artillerie. De stukken schudden over de keien, de paardenhoeven kletterden. Als vanzelf lieten wij het werk even liggen en gingen voor het raam staan. Was het werkelijk een nawerking van de suggestie, die zou uitgegaan zijn van Albanië, waardoor wij met innerlijk genoegen de kranigheid onzer „jongens" bewonderden?

Wij weten het niet!

Maar het is waar, dat kunnen wij verzekeren, dat die houding ons ditmaal opviel, bij de officieren zowel als bij de manschappen.

En dat is goed!

Wij hadden behoefte aan wat meer zelfvertrouwen en als gevolg daarvan aan respect voor onze verdedigers.



Het opwerpen van barricades in de straten van Durazzo voor de verdediging der stad.

men de waarheid onder het oog brengen wil! Boven alles en voor alles interesseert het ons Nederlanders te weten water met onze officieren gebeurt. Men kan lange redeneeringen houden over de deugd of de fout, die er zat in het heengaan van onze krijgslieden om hun diensten te geven aan een geheel vreemden vorst; vast staat dat het overgrootste deel der Nederlanders met groote belangstelling hun avonturen volgt.

En zeker voelt men van harte mee met het lot dat Overste Thomson trof en al wat daaraan voorafging en er op volgde. Onze beelden



Een transport gewonden, begeleid door Oostenrijksche marine-soldaten.