



Weldadigheidsbazar in „Arti” te Amsterdam

We zijn juist eens een kijkje wezen nemen op denzelfden dag als de Koningin. In de eerste plaats staat dat gekleed, en in de tweede plaats is er op zoo'n namiddag kans dat het op zijn aller-aller-keurigst is in den meest overtreffenden aller superlatieven.

Welk een vertier daar op dat Spui. Half vier zou de Koningin vertrekken, en we hadden ons „opgemaakt” (zoals men dat noemt), om tegen dat uur present te zijn.

Een ontzagwekkende menigte dames verdrong zich voor het eerbiedwaardig gebouw van het Kunstenaarsgenootschap. Met nog een paar andere individuen van het mannelijk geslacht waren wij de, onontbeerlijke, uitzondering op dit verder uitsluitende damespubliek. Het was niet volkomen van gezelligheid ontbloot, zich temidden dezer dames te bewegen; gewuif van vederen, geruisch van zijde, gebabbel van lieve stemmen was er om mijn eenzaam mannelijk hoofd. Maar toch tenslotte was het mij niet onaangenaam, toen een licht en gaandeweg al heviger en heviger wordend gedrang, in mijn omgeving begon merkbaar te worden.

De vriendelijke wezens rondom mij begonnen in gesloten gelederen voorwaarts te rukken. De deur was geopend; ik was er vlak voor, wanneer, gelijk tot een modernen Tantalus, zoo fnuikend, het „Er is geen plaats meer” mij, (indien ik het zoo uitdrukken mag), den vreugdebeker voor de voeten wegmaaide; stagnatie heerschte, benevens een lichte consternatie. Ik was echter in de onmiddellijke nabijheid van een politie-



EEN DER AARDIGSTE STANDS VAN DE TENTOONSTELLING.

man geraakt, en het toovermiddel, de perskaart, kon dus worden toegediend, en miste ook thans weder zijn aangenaam bedwelvende uitwerking niet.

* * *

Binnen was het al even druk. Voetje voor voetje schuifde het vrouwelijk mensdom voorwaarts tusschen de smaakvolle stands en theetafels. En dit voortschuifelen, langzaam en behoedzaam, maakte juist dit bezoek tot een dubbele, neen, een veelvoudige genieting. Men zag uitnemend op deze wijze de alleraardigste bloemuitstallingen, de kussens, theewarmers, bonbons, broderie-, kant-, ooft- en versnaperingenuitstallingen, in één woord, een uitgebreiden en smaakvollen hoorn des overvloeds. Aan een kussens en cosy-stand wees een liefvallige dame mij een violet-gebloemde lampekop, zoeven, nog geen kwartier geleden, door de Koningin persoonlijk aangekocht. Onder de aardige, tentoongestelde zaken, moet ik nog een knus en knap poppenhuis noemen; voorts was er ja van alles, wat maar aangenaam voor het oog is, en ijverig werden er door allerliefste dames, in voortreffelijke toiletten gestoken, loten à f 1.— verkocht voor de verloting dezer aardige snuisterijen en voorwerpen van delicaat en lief gebruik. Het was een uitnemend plezierige verzameling van lieve, vriendelijke voorwerpen, smaakvol en gracieus, het evenbeeld der schoone, gracieuze dames-verkoopsters.

Een keurig hoekje, daar midden in het tumult van Amsterdam, zoals de foto's, die wij hierbij afbeelden, ongetwijfeld ook wel den indruk geven.

WALKER.



HET BEZOEK VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE AAN AMSTERDAM.

Aankomst van H. M. de Koningin, Z. K. H. Prins Hendrik en Prinses Juliana aan het Centraal-Station te Amsterdam.

H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik brengen een bezoek aan het Zeemanshuis aan de Prins Hendrikkade.